

Het Seizoentje van de Krentebloesem

Juli, augustus en september 2020

Met deze keer:

Vakantie bij de Krentebloesem

Corona bij de Krentebloesem

Voorstel van een juffie

Wennen hoe gaat dat eigenlijk?

Michaelfeest en Sint Maarten

Verjaardagen vieren

Viering de komende feesten en werkavonden

Agenda

Vakantie bij de Krentebloesem

De zomervakantie is weer voorbij. Hoewel het toch nog steeds allemaal wat anders is hopen we dat iedereen een beetje rust heeft kunnen nemen. De juffies zijn in ieder geval weer helemaal uitgerust na de vakantieweken. Vol energie om weer aan de slag te gaan.

Op de Krentebloesem hebben we niet stil gezeten. We hebben heerlijk mogen genieten van het mooie weer. Er zijn nieuwe badjes aangeschaft, kindjes hebben fijn in het water kunnen spelen.



Ook hebben we samen mooie knutselwerkjes gemaakt rondom dit thema. Er zijn bootjes versierd en gevouwen. Er is gekleurd zand gemaakt en er zijn prachtige zonnebloemen geverfd.

Boven (Jasmijngroep) heeft er een grote metamorfose plaatsgevonden in de vakantie. Nieuwe wandkasten, nieuwe commode en een hoop nieuwe spullen. Heerlijk om daar weer helemaal fris te kunnen gaan beginnen. Op deze manier kunnen we laten zien hoe prachtig het geworden is.



Corona bij de Krentebloesem

We hebben natuurlijk nog steeds met de Corona regels te maken. We moeten ook eerlijk zeggen dat we er inmiddels wel een beetje aan gewend zijn. Het ophalen en brengen van de kindjes verloopt goed. Ouders houden voldoende afstand van elkaar en de juffies .

Hierbij laten we nog een keertje weten wat en hoe we het bij de Krentebloesem doen.

-De kindjes van boven worden bij de voordeur gebracht. Ouders blijven nog buiten.

-De kindjes van beneden worden bij de tuin gebracht. Ouders blijven nog buiten.

-We hoeven ons niet meer aan de tijdvakken te houden. Dit laten we los, want we merken dat we met elkaar heel goed de 1,5 meter afstand kunnen behouden.

Bij de Krentebloesem hebben we soms ook te maken met zieke juffies of huisgenoten.

Met elkaar proberen we het dan zo goed mogelijk op te lossen. Natuurlijk altijd met juffies van de Krentebloesem.

Wat de vergoedingen betreft is er altijd de mogelijkheid om bij de branchevereniging op de website te kijken.

Hierop staat de laatste informatie wat betreft het laatste nieuws.

Ook is hierop te lezen dat er voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, hier in deze tijd toch ook recht op hebben. Dit is wel iets dat de ouder zelf dient aan te tonen.

Voorlopig blijven we op deze manieren werken en volgen we de richtlijnen van de branchevereniging op. Hier is ook een nieuw informatieblad te vinden. De beslissboom. Deze nemen wij als uitgangspunt.



BESLISSBOOM 0 t/m 6 jaar* neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?



Deze beslissboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang** en scholen. Met onderstaande beslissboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is ook een beslissboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

De uitkomst van de beslissboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

Deze beslissboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.



Voorstellen van een juffie,

Ik ben Winni Barnshaw, 38 jaar oud en woon in Rotterdam.
Alweer bijna 15 jaar samen met Boris, samen hebben wij een zoon van 9 jaar Lewis en sinds 1 maand ook een puppy in huis, haar naam is Arie.

Al van kinds af aan kom ik in aanraking met de antroposofie. Mijn zusje zat op de vrije school Kralingen. Graag ging ik mee naar alle jaarfeesten die op school werden georganiseerd.

Toen Lewis 3,5 jaar geleden overstapte van een Dalton school naar de Vrije School West ben ik mij echt meer gaan verdiepen in de antroposofie. Ik had de luxe veel betrokken te kunnen zijn op school, en ben nu twee jaar actief als klassenouder. Het meehelpen op de school en het organiseren van de jaarfeesten vind ik erg leuk.

Sinds Dec 2019 ben ik gestart op de Krentebloesem. Na 12,5 jaar werkzaam geweest te zijn op een buitenschoolse opvang in Blijdorp was het tijd voor wat anders. Zoekend naar een fijne plek voor kinderen met een antroposofische visie kwam ik terecht bij de Krentebloesem. Wat een fantastische plek om te mogen zijn. Het kleinschalige, de aandacht voor de kindjes spreken mij enorm aan. Naast twee dagen actief te zijn op de Madeliefgroep, help ik ook organisatorisch vanuit huis. Ik houd mij voornamelijk bezig de jaarfeesten, activiteiten en seizoenstafels.

In mijn vrije tijd geniet ik van leuke dingen doen met mijn gezin/ vrienden/ familie.

Weekendjes weg, de natuur in vind ik heerlijk. Ook geniet ik enorm van ons tuinhuis in het schiebroeksepark. Wanneer ik hier ben kom ik tot rust en ben ik voor mijn gevoel echt even de stad uit.

Ik sta altijd open voor een praatje of vragen.
Groetjes Winni



Wennen hoe gaat dit eigenlijk?

Wanneer ouders besluiten om hun kind in te schrijven bij de Krentebloesem wordt er een wen afspraak gemaakt.

De eerste keer dat een kindje komt wennen is dit van 9.30 tot 10.30. De ouder blijft op de groep om het intake formulier door te nemen met de juffie. Alle vragen kunnen gesteld worden en ouders krijgen een goed beeld van de groep.

Tijdens het tweede moment komen ouders en kind weer rond 9.30. Nu mag het kindje alleen blijven. Nu mag het kindje echt meedraaien op de groep. Van 9.30 -10.30 spelen wij vrij binnen. Rond 10.30 eten we pap/ fruit en drinken we kaboutertjes thee. Rond 11 gaan de kindjes naar buiten. Het kindje mag nu ongeveer die uurtjes bij ons blijven. Zo maakt het verschillende momenten van een dag mee.

Het derde wemoment mogen ouder en kind tussen 08.00 en 09.00 uur aanwezig zijn, hier nemen zij afscheid en blijft het kind tot ongeveer 15.00 uur. Dit terwijl er telefonisch contact blijft tussen ouders en de pedagogisch medewerkers op de groep. Indien nodig kan het kind korter of langer aanwezig zijn.

Natuurlijk zijn we ten allen tijden bereikbaar en beschikbaar voor de nieuwe ouders.

Dit zodat wanneer het kind eerder opgehaald mag worden, dit mogelijk is. Of wanneer het zo fijn is, het kind eventueel langer kan blijven.



Michaëlsfeest

Het Michaëlsfeest valt op 29 september. De dagen worden korter en de herfst doet zijn intrede. Michaël is de eerste in een reeks van heiligen die voorbij komt ter voorbereiding op het kerstfeest.



'Michaël, Michaël met uw lichtend zwaard, schenk ons kracht, geef ons macht, goed te doen op aard!'

Maar wat is het Michaëlsfeest eigenlijk?

Michaël, Sint Maarten en Sint Nicolaas zijn de 3 heilige feesten van de herfsttijd. Zij staan alle drie symbool voor innerlijke kwaliteiten die in de mensen kunnen groeien. Michaël staat voor de moed om een zuiver innerlijk te ontwikkelen door de juiste keuzes te maken. Sint Maarten voor de offerbereidheid en Sint Nicolaas voor het kunnen geven en zelfreflectie. Michaël is een aartsengel die samen met de engelen in het hemelrijk vecht tegen de draak. De draak is hier het symbool voor de duivel en het kwaad van de wereld dat bevochten dient te worden. Opvallend is dat de draak niet wordt gedood maar getemd.

Op schilderijen is Michaël vaak afgebeeld met een zwaard en een weegschaal. Met het zwaard overwint Michaël de draak en met de weegschaal weegt hij het goede en het kwade tegen elkaar af.

Voor jonge kinderen is het drakenthema soms een beetje te spannend. Om die reden is er voor peuters tijdens de Michaëlstijd meer aandacht voor het oogstfeest. De Michaëlstijd valt namelijk samen met de oogsttijd. Verschillende gewassen worden van het land gehaald en de aarde bereid zich langzaam voor op de wintertijd.

De week van 29 sept staat in het teken van het Michaelsfeest. Elke dag doen wij 1 van de volgende activiteiten op de groep.

- * We spelen moed spelletjes met de kinderen.
- * We bakken een drakenbrood
- * We maken popcorn
- * We poetsen appeltjes
- * We maken appelmoes
- * We maken zwierzwaaiers

Sint maarten



*Elf november is de dag
Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag*

Op 11 november vieren we Sint-Maarten; de feestdag met als motief goedheid, de offerbereidheid en deemoed. Sint-Maarten is het eerste lichtfeest van de donkere tijd in het jaar. Vanaf nu kunnen de kaarsjes weer aan.

Bij dit feest horen mooie lampionnen, waarmee onze kinderen in het donker mogen lopen. We bakken Sint-Maartens broodmaantjes die we met elkaar delen.

Maar wie was Sint-Maarten en waarom is dit feest het vieren waard?

De legende van officier Maarten

Maarten leefde ongeveer 400 jaar na Christus en was een officier in het leger van keizer Julianus Apostata. Voor de poort van de Franse stad Amiens zag hij op een koude herfstavond een bedelaar staan. Zijn metgezellen reden aan de arme man voorbij, maar Maarten kreeg medelijden en sneed zijn officiersmantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar.

In de nacht die volgt verschijnt de bedelaar in de dromen van Maarten. Volgens de legende was deze bedelaar een verschijning van Christus. Maarten verlaat het leger, bekeert zich, sticht een klooster waar hij zich ontfermt over de armen en wordt later bisschop. Zijn sterfdag gedenken we op 11 november.

Wij laten te zijner tijd weten hoe we deze dag op de krentenbloesem gaan vormgeven.



Verjaardagen vieren

Wanneer je jarig bent is er een feestje en dat vieren we natuurlijk ook bij de Krentebloesem!

Bij beide groepen wordt er aandacht gegeven aan het jarig zijn door middel van het kind centraal te zetten bij het ochtendkringetje.

Het kind mag wanneer het wil en daar de leeftijd voor heeft de mantel en de kroon dragen. Er is een mooi versiert plekje en de vlaggetjes hangen.

Samen met de ouder is er afgesproken dat het kind die dag zijn of haar verjaardag viert en de ouder mag hier zorgen voor een traktatie.

De traktatie bij de Krentebloesem graag altijd in de vorm van iets "gezonds". U kunt hier altijd de juffies om raad vragen maar fruit is altijd goed en welkom. Ook gedroogd fruit is een fijne traktatie die geliefd is bij de kinderen.

Let u er altijd op dat u met de traktatie geen suikers gebruikt. Aangezien wij dit in ons beleid duidelijk naar voren laten komen, is het fijn als u zich hier ook aan houdt.

In het kringetje verteld juffie dat er een kindje jarig is en zingen wij de verjaardagsliedjes.

Bij een kindje dat 4 jaar wordt zijn de ouders uitgenodigd om hierbij te zijn en wordt het verjaardagsverhaal verteld.

Er is vanuit kabouter Polle en Pim altijd een cadeautje voor het kind.

Er mag bij de Krentebloesem ook getrakteerd worden bij een afscheid. Wanneer het kind bijvoorbeeld gaat verhuizen. Ook dan geven de juffies aandacht hieraan. Hier gelden dezelfde handvaten voor het trakteren.

Natuurlijk is het ook goed om te trakteren wanneer er een broertje of zusje geboren is thuis. Ook dan geven wij hier aandacht aan. Bespreek altijd even met juffie wanneer dit uitkomt, zodat er ook gedacht kan worden aan een presentje.



Werkavond uitnodigingen

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Sint Maarten

Dinsdag 10 nov staat de werkavond voor Sint Maarten gepland.

Woensdag einde middag vanaf 17 uur vieren wij Sint Maarten bij de Krentebloesem.

Dinsdagavond 10 november organiseren we een werkavond voor Sint Maarten. Deze avond mogen de ouders naar de Krentebloesem komen om samen met elkaar een knolletje uit te hollen.

U bent welkom om 19.00

Zelf meenemen;

- Een knolletje (ui, biet, pastinaak, suikerbiet, koolraap, winterwortel)

- Mesjes, lepels, meloenbolletjes maker, appelboor en ander gereedschap

- Stokje of hengel

Wij zorgen voor koffie, thee en gezelligheid!

Sinterklaas

Woensdag 25 november staat er een werkavond voor Sinterklaas gepland.

Vrijdag 4 dec vieren wij het sinterklaasfeestje bij de Krentebloesem.

Deze avond maken wij een mooi presentje voor de kindjes. Alle ouders mogen een werkpakketje kopen bij ons. Woensdag 25 november om 19.00 bent u uitgenodigd om deze met elkaar te maken.



Dag Polle, welkom Pelle!

Op de Jasmijngroep (boven) hebben we vorige week afscheid genomen van kabouter Polle.

Polle voelde dat de herfst er aankwam. Hij had geen zin in regen, kou en wind. Hij wil graag op een plekje zijn waar het altijd lekker weer is. Tijd voor een nieuwe plek. Samen met de kindjes heeft hij besloten naar Afrika te verhuizen.

Gelukkig is kabouter Pelle nu bij ons komen wonen.





Agenda

September

29 september vieren wij Michaël feest met de kindjes van deze dag

Oktober

16 oktober is er een samenkomst van de oudercommissie

19-25 oktober herfstvakantie

26-30 oktober staan de oudergesprekken gepland

November

10 november werkavond Sint Maarten

11 november Sint Maarten viering van 17

18 november hebben wij een studiedag, de Krentebloesem is die dag gesloten

23 november informatiemiddag (vrije inloop) nieuwe ouders

25 november werkavond Sinterklaas

30 november 1e Advent

December

4 dec Sinterklaasfeestje

7 december 2de Advent

14 december 3de Advent

21 december 4de Advent

22 december Kerstontbijt

23 december Kerstontbijt

24 december kerstsluiting 16 uur sluit de Krentebloesem

28 dec t/m 3 jan kerstvakantie, de Krentebloesem is gesloten.

Tot Slot

Dank je wel voor het lezen van ons tweede blad voor alle ouders van de Krentebloesem.

We werken er met veel plezier aan en hopen dat het inzicht geeft bij het leven van de Krentebloesem. Tot de volgende keer januari omstreeks 2021

De juffies